

DE BRULBOEI

VERENIGINGSBLAD VAN
WATERScoutING
ST. FRANCISCUS

Jaargang 39 - SPECIAL - september 2006



COLOFON

'De Brulboei' is een uitgave van
Waterscouting St. Franciscus.

Voorstad St.Jacob 170
6041 LN ROERMOND
Telefoon: (0475) 31 05 45

Redactie:
Niels van Heugten

Realisatie:
Ursem Communicatie

VAN DE REDACTIE:

Beste ouders/verzorgers en leden,

Door een technische computerstoring, zijn een aantal artikelen in de brulboei van vorige week komen te vervallen.

Daarom ontvangen jullie nu deze extra 24-uurs special editie, speciaal voor jullie met extra foto's van:

- Dolfijnenkamp Nawaka
- Wilde Vaart kamp Nawaka
- Doorstroming.

Veel leesplezier.

Groetjes van de redactie.

KLAAR OM TE WENDEN!

Zo'n 6 jaar geleden was er een jongen uit het noorden die besloot dat het tijd was voor een wending in zijn bestaan: Klaar om te wenden! Ree! Hij wendde zijn steven naar Roermond en toen hij daar eenmaal een beetje gewend was, begon hij zich af te vragen of de Roermondse waterscouting niet iets voor hem was. Hij had immers al de nodige waterscoutingervaring opgedaan. Ook had hij op de Nawaka's in Ool al eens kennis mogen maken met de Roermondse waterscouting. Op een goede dag ging de jongen op ontdekkingstocht langs de Roermondse waterscouts. Hij maakte onder het genot van een kopje thee kennis met een groep op een mooie locatie aan de Zuidplas en onder het genot van een kop koffie maakte hij kennis met

een groep met een mooi gebouw aan de Maas. Op een goede dag besloot hij dat deze laatste groep zijn groep zou worden.

En zo stond hij op zekere zaterdag als aankomend leiding voor een groep Wilde Vaarders. Een beetje vreemd was dit wel voor de jongen. Hij was de meeste tijd dat hij leiding was geweest, leiding geweest van dolfinen. En Wilde Vaarders: Nou dat is toch wel even andere koek! Die bedenken zelf wel wat ze doen. Die moet je niet proberen te leiden, maar begeleiden. Maar alles kun je leren. Uiteindelijk wist de jongen de Wilde Vaart zelfs zo te activeren dat ze een winterhike in het bos gingen lopen en het kamp in Zwitserland zou de jongen ook niet snel vergeten.



Na een jaartje bij het Wilde Vaartje maakte de jongen weer een kleine wending: Klaar om te wenden! Ree! De waterscoutinggroep was aan het veranderen en daardoor ging hij het leidingteam van de troep versterken. Het varen over deze boeg was wel weer even wennen voor de jongen. Want als troepkinderen zelf bedenken wat ze doen, loopt het dikwijls uit de hand. Er moest dus weer geleid worden in plaats van begeleid. En de manier waarop men dat bij de troep gewend was, klopte niet helemaal met hoe de jongen zich dat voorstelde. Hij was er nou eenmaal niet de jongen naar om zijn stem te verheffen of om af en toe een schop uit de delen. Maar ieder zijn eigen stijl dus in zijn eigen stijl werd de jongen

leiding bij de troep. Dat zou hij tot de dag van vandaag blijven. Ook in deze tijd waren er zondermeer hoogtepunten zoals de ontvoering van Claudi en Bram tijdens kamp Cuijk, het bootcamp in de Ardennen en het admiraliteitsweekend in de modder.

Intussen kreeg de jongen ook een steeds beter beeld van het gebeuren rondom de scoutinggroep. Naast de kinderen en de leiding zijn er ouders, een gebouw en wordt er vergaderd in besturen, grote en kleine vlootraden, admiraliteiten, regio's en ga zo maar door. Tot zijn plezier zag de jongen dat de scoutinggroep z'n zaakjes steeds beter voor elkaar kreeg. Hij zag dat het clubgebouw aan z'n tweede en de motorboot aan z'n vierde jeugd begonnen en dat hiervoor mensen verantwoordelijkheid namen. Maar de jongen werd nog van meer dingen blij. De kinderen die hij bij de Wilde Vaart nog begeleid had, zag hij uitgroeien tot een hechte club beeldbepalende leiders met een eigen stijl. De waterscoutinggroep had de wind weer behoorlijk in de zeilen!

Toen de volgende wending in het leven van de jongen eraan kwam kon hij dus met een goed gevoel van de waterscoutinggroep wegvaren. Klaar om te wenden! Ree! Stroomafwaarts, weer naar het noorden.

Tot ziens allemaal en het ga jullie goed!

Martijn

DE STAM IN TSJECHIË

Zoals jullie misschien weten, heeft onze vereniging ook een stam afdeling. Waarschijnlijk zie je ze niet zovaak, want ze hebben altijd op vrijdagavond opkomst. Nu is de

zijn caddy bij zich waar we alle spullen in gepropt hebben. Maarten reed ook met zijn auto, dus iedereen kon mee en er hoefde niemand op het dak mee. Na een hele nacht rijden



stam dit jaar buiten NaWaKa ook op kamp geweest en wel naar Tsjechië. Geert-Jan zal vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt.

Woensdag avond kwamen we allemaal met onze bagage en rotzooi bij elkaar op scouting. Alleen Niels was er niet, hij kon jammer genoeg geen vrij meer krijgen van zijn werk (snif, snif). Wow, wat hadden we veel spullen bij ons! Gelukkig had Mark

kwamen we aan in Plzeň. Als eerste zijn we een frikandelletje gaan bakken want we hadden honger! Daarna zijn we opzoek gegaan naar een camping. De eerste camping zag er wel leuk uit, dus maarten en fransje gingen even vragen of we daar konden staan. Toen we de mevrouw van de receptie uit haar bed hadden gebeld, kwamen we er pas achter dat het een naturistencamping was. J-p en Mark hadden dit al gezien

en hadden hun shirts en schoenen al uitgetrokken. Maja, in onze blote kont lopen was niet zo de bedoeling deze vakantie. Dus maar op zoek naar een andere camping. Op de volgende camping de tent snel opgezet en maar gaan slapen, want we waren super moet omdat we heel de nacht door hadden gereden.

Op de camping kwamen we er achter dat een halve liter bier maar 90 euro cent koste! We hebben dus op de camping een paar pilsjes gedronken en daarna de stad in. Hier kwa-

men we in een cafeetje terecht waar we zelf ons bier konden tappen. Op iedere tafel stonden 3 tapkransen en als je weg ging, moest je gewoon per liter betalen. Dat is leuk als je zelf je bier kunt tappen! Bovendien kon je zien op een groot scherm hoeveel liter bier je per tafel gedronken had. Hoe meer bier je dronk, hoe hoger je op het scherm kwam te staan. Zoals je kunt raden is deze avond een lange avond geworden...

De volgende morgen had iedereen hoofdpijn. Waarvan zou dat nou komen?

Gelukkig hadden we nog was shoarma meegenomen, waarmee we lekker hebben ontbeten. 's Middags zijn we weer naar het centrum gegaan om de stad eens overdag te bekijken. We kwamen er achter dat Tsjechië bijna het zelfde is als Nederland. Alleen de gebouwen zijn wat ouder, maar ook mooier. Er reden zelfs nog maar een paar trabandjes rond. Na nog een avond avonturen in de discotheek (in de blote pens met een zonnebril staan housen, en nog wat andere gekke dingen). Zijn we door gereden naar Praag.

Praag is echt een mooie stad om te bekijken.





Zelfs wij hebben bijna een hele dag de gebouwen en kerken van de stad bekeken. Ook zijn we wel 5 keer over de grote karelsbrug gelopen, omdat we niet wisten waar we heen moesten. Van zo'n dag cultuur krijg je wel dorst, dus zijn we maar weer een pilsje gaan drinken. Ook zijn we weer uitgegaan in Praag. Wat wel jammer is, is dat ze overal dezelfde muziek hebben. Zit je 800 kilometer van huis, draaien ze nog dezelfde muziek!

Na Praag zijn we nog naar het Lipno-meer geweest. Dit is een meer van 42 kilometer lang bij de grens tussen Oostenrijk, Duitsland en Tsjechië. Jammer genoeg werd het weer wat slechter en hebben we na twee dagen besloten om nog een dagje

pretpark te doen en dan terug te rijden naar Nederland. Omdat wij niet zo goed zijn in plannen kwamen we 's nachts rond 1 uur aan bij fantasialand. We hebben de auto's maar op een stil weggetje gezet waar we nog even geBBQ'ed hebben en tussen de wagens hebben geslapen. Jammer genoeg begon het rond 7 uur te regenen, dus veel slaap hebben we die nacht niet gehad. Na nog een laatste fantastische dag was het stamkamp weer voorbij. Natuurlijk hebben we nog meer gekke dingen meegeemaakt, maar dan wordt de brulboei wel 60 bladzijden denk ik....

Groetjes van 'de stam'.

François, Geert-Jan, Jean-Pierre, Maarten en Mark.

Waterscouting St. Franciscus









DOLFIJEN-INFO

Een nieuwe brulboei, met natuurlijk ook weer een nieuwe dolfinen-info waarin alle belangrijke informatie voor de komende maanden staat!

Oude dolfinen

Zoals ieder jaar in September is er weer doorstoming geweest. En ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal kinderen. Namelijk Zjef, Lex, Mariss, Sanne en Jet zijn te oud geworden voor de dolfinen en zullen vanaf de volgende week bij de troep beginnen. We willen hen heel veel plezier wensen daar.

Nieuwe dolfinen

Gelukkig zijn er wel weer een heel aantal kinderen die staan te popelen totdat ze kunnen beginnen bij de dolfinen. 23 september hebben zij hun eerste opkomst. Helaas stonden er alleen maar jongentjes op de wachtlijst, dus hebben nog 2 plekje over voor als er nog meisjes zijn die zich melden. Dus ken je een meisje tussen de 7 en de 9 jaar die het leuk zou vinden om met ons mee te doen, laat het ons weten!

EOTS

End of the season staat weer voor de deur. End of the season betekent dat het vaarseizoen is afgelopen. De boten zullen het water uitgehaald worden zodat de troep en wilde vaart kan beginnen met het onderhoud. De EOTS is altijd een gezamenlijke opkomst samen met de troep en de WVVA. En vindt dit jaar plaats op 28 oktober. Het bijzondere van dit jaar is dat we de EOTS samen met Waterscouting Beatrix houden. Dit zal een opkomst zijn van 1 tot 5 uur, dus hou die middag alvast vrij! De locatie en andere bijzonderheden zullen nog bekend worden gemaakt via een brief.

Stafleden

Na meer dan 10 jaar actief zijn als staf lid heeft Ben Ullings besloten te stoppen. Ben woont al jaren in Eindhoven en op dit moment is scouting niet meer zo goed te combineren met de rest van zijn activiteiten. Wij willen Ben natuurlijk heel erg bedanken voor al zijn inzet en tijd die hij in scouting heeft gestoken!

Na het afscheid van Ben zijn we nog maar met twee vaste staf leden over, Geert-Jan en Marte.

Zoals de ouders van de dolfinen en de dolfinen zelf misschien wel hebben gemerkt hebben we de afgelopen opkomsten heel erg veel hulp gehad van

de Wilde Vaart. Er is een soort stageprogramma opgezet waarbij de Wilde Vaarders aan de hand van een schema omstebeurt mee draaien. Inmiddels is het Maartje van de Wilde Vaart zo goed bevallen dat ze zo goed als iedere week mee komt draaien en op die manier voor enorme versterking zorgt bij ons! Toch blijft nog steeds de oproep staan dat als er iemand rondloopt in je omgeving waarvan je denkt dat die tijd heeft voor scouting en dat zou kunnen laat hem/haar dan mailen naar m.v.janssen@gmail.com.

Wat staat er op het programma?

Omdat 28 oktober pas de EOTS is hopen wij op nog een paar mooie zaterdagen met niet teveel wind en zonder regen zodat we nog een paar keer kunnen gaan kanoën. Voor de opkomsten dat het weer heel erg tegen valt zijn wij al hard aan het brainstormen over een nieuw thema zodat we een leuk winterseizoen met misschien een paar nieuwe insignes tegemoet gaan.

Vragen, afmelden en andere dingen

Als er nog dingen niet duidelijk zijn... Als je niet naar de opkomst kunt komen...

Of als je gewoon even één en ander wil bespreken... Dan kun je mij altijd bellen, mailen of aanspreken voor of na een opkomst.

Nog even voor de volledigheid staan helemaal onderaan mijn telefoonnummer en mijn mailadres.



Dolfijne(n) Groetjes

Marte

Tel: 06-44199695

E-mail: m.v.janssen@gmail.com





